

Låginkomstländer



- Till: Förhandlare för Utvecklingsländer B på FN:s klimattoppmöte
- Ämne: Information om förhandlingsmål
- Består av: Över 100 länder: Sydostasien, de flesta länderna i Central- och Sydamerika, de flesta afrikanska länder, de små ö-länderna, och en stor del av Mellanöstern.

Mål

Ert mål är att förhandla fram ett globalt avtal för minskade utsläpp av växthusgaser som uppnår bästa möjliga resultat för vår ekonomiska utveckling och våra nationella intressen. Vid FN:s klimattoppmöte i Paris 2015 kom länderna överens om målsättningen att begränsa den globala uppvärmningen till "under 2°C jämfört med industrialismens början och dessutom försöka begränsa temperaturökningen till 1,5°C jämfört med industrialismens början." Ni måste nu fatta beslut om:

1. Eventuella åtgärder för minskade koldioxidutsläpp. Om inget görs förväntas våra utsläpp växa dramatiskt i fortsättningen. Ni kan bestämma om och när våra utsläpp ska sluta öka, när de ska börja minska, och hur snabbt de ska minska årligen.
2. Huruvida ni bör försöka minska skogsavverkningen eller istället försöka återplantera eller nyplantera skog.
3. Hur mycket finansiering ni ska kräva av höginkomstländerna, som förbundit sig att till 2020 upprätta Green Climate Fund, som ska hjälpa utvecklingsländerna med utsläppsminskningar och anpassningar med minst 100 miljarder US-dollar per år.

Kontext

Forskarvärlden står enig om klimatet: över 97% av alla klimatforskare anser att klimatförändringarna är på riktigt, att de främst beror på vår användning av fossila bränslen, och att de kan leda till förödande effekter som vi är mycket sårbara för, däribland torka, epidemier, översvämningar, minskande skördar, och ekologisk obalans. Vår överlevnad ligger i vågskålarna, och andra länder glömmer ofta bort målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5°C som finns i Parisavtalet, vilket vi arbetade hårt för att få med. Vi hör till världens fattigaste länder och har inte råd att finansiera nödvändiga investeringar i renare energiteknik för minskade utsläpp eller ens göra några anpassningar till klimatförändringarna just nu. Det är därför svårt att se oss gå i spetsen för några djärva initiativ.

Folkviljan

Allmänhetens oro för klimatförändringarna ökar när människor själva blir vittnen till dess effekter. Vi vet mycket väl att vi påverkas mest av klimatförändringarna om inget görs: hundratals miljoner av oss kommer trängas undan när havsnivån stiger, och vissa länder, särskilt lågt liggande öar, kommer gå under helt och hållet. Våra folk vill leva i en frisk miljö med tillgång till mat, kläder och bostäder åt sina familjer, möjlighet till hederliga arbeten och tillgång till sjukvård på de rika ländernas nivå.

Skog- och markanvändning

Vi har möjlighet att minska utsläppen från skogsavverkning och markförstörelse (REDD). De flesta av världens kvarvarande regnskogar ligger i låg- och medelinkomstländer, där omfattande avverkning olyckligtvis pågår. Program för bevarande av skogarna kan leda till utsläppsminskningar och skulle kunna betalas av rikare länder. På baksidan av bladets finner du en del statistik som kan vara till hjälp under förhandlingarna.

Nationella åtgärder

Vi måste framför allt försvara vår förmåga att utveckla och hjälpa vår befolkning ur fattigdom. Vi är beredda att göra vad vi kan för att minska våra utsläpp av växthusgaser, och alla utom ett fåtal länder har utlovat åtgärder mot klimatförändringarna till FN. De flesta av dessa åtaganden innehåller dock fortfarande inte någon plan för en högsta nivå av utsläpp, utan utgörs av förslag på en långsammare ökning av utsläpp fram till 2030. Världens rika länder måste komma överens om mer omfattande åtgärder som motsvarar deras historiska bidrag till problemet. Vi tänker inte fortsätta betala för deras tidigare utsläpp.

Det globala landskapet

- Höginkomstländerna kommer pressa oss att minska våra utsläpp, som växer fortare än deras. Deras utsläpp per person är dock långt högre än våra. USA släpper till exempel ut otroliga 400 gånger mer per person än Mali.
- Världens höginkomstländer har skapat klimatkrisen och måste ta ansvar för sina tidigare handlingar. De har byggt upp sina ekonomier och berikat sina folk med hjälp av fossila bränslen, ofta genom att exploatera oss och våra naturresurser. De kommer kräva att vi minskar våra utsläpp innan vi haft en möjlighet att komma i närheten av deras nuvarande ekonomiska utveckling.

CO₂-utsläpp från fossila bränslen och cement



Cirka tre fjärdedelar av de totala koldioxidutsläppen från fossila bränslen sedan den industriella revolutionen kommer från höginkomstländerna.

Sverige har gjort årliga utsläppsminskningar på 4,5% för att minska sitt oljeberoende (1976-1986). Frankrike och Belgien gjorde liknande minskningar under samma tid. Annars har de viktigaste utsläppsminskningarna historiskt hängt samman med ekonomiska eller politiska kriser. UNEP bedömer en årlig minskning på 3,5% som extremt ambitiös.

BNP per person (2011 PPP US Dollars)



Höginkomstländerna har över 7 gånger högre BNP per capita jämfört med låg- och medelinkomstländerna.

Utsläpp per person 2013 (ton CO₂ per år)



Koldioxidutsläpp per capita i USA, EU och andra höginkomstländer är långt högre än i låg- och medelinkomstländerna.

Befolkning BNP och sammanlagda utsläpp



81% av världens befolkning bor i Kina, Indien och övriga utvecklingsländer, som dock endast äger 35% av världens rikedom och står för 29% av världens utsläpp genom historien.